

## מי מושך בחוטים [מאחורי הקלעים!] לקרב את הגאולה?

לפניך חידוש עצום ונפלא... שהתחדש בהשראת גיליון "שלהבת"!!! מצווה להעביר את המאמר הזה למי שצריך/ה אותו...

**ובכן:** יעקב אבינו היה שרוי בגלות קשה אודות מכירת יוסף... וימאן להתנחם... במשך שנים יעקב אבינו מתאבל על יוסף... עד שפתאום ביום אחד זהו!!! נגמר!! כעת הגיע הזמן לסיים את הגלות... והנה יעקב אבינו מגיע ופוגש את יוסף... ומכאן ואילך ויחי יעקב... נשאלת השאלה: מה היה מיוחד בדיוק בתאריך הזה... שזהו... כעת הגיע הסוף וקץ לצרותיו של יעקב?? הרי הצרה הזו של יוסף נמשכה במשך עשרים ושתים שנה... והיא הייתה תמיד יכולה להסתיים... ולא הסתיימה... ואם בדיוק עכשיו היא הסתיימה סימן שמשו קרה עכשיו... יש יעד מסוים או איזה מכסה מסוימת שהושלמה בדיוק עכשיו... אז מה זה????

איזה תוצרת או איזה מסמך יעקב אבינו היה צריך לספק... והנה... בדיוק עכשיו הוא הצליח לספק את זה... ולכן הנה... כעת הגיע הזמן לסיים את הגלות?? אני מקווה שהבנת את השאלה...

### והתשובה היא נוראה:

יעקב אבינו צריך להעמיד שבעים נפש!!! ברגע שהוא יעמיד שבעים נפש... באותו רגע הושלם המבנה של כנסת ישראל... מגיע התיקון השלם... ומיד יעקב נפגש עם יוסף ומכריז ה' אלוקינו ה' אחד... ומכאן ואילך ויחי יעקב!! אבל בשביל להגיע לזה צריך להעמיד שבעים נפש...

**כן... זה בדיוק כמו היום...** למה בימינו הגאולה מתעכבת?? כי אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף!!! כלומר: כלל ישראל צריך להעמיד כך וכך נשמות קדושות בעולם של "בני בכורי ישראל..." וממילא נשות ישראל הצדקניות שנטלו על עצמן את משימת הקדושה הזו... והן מוכנות להשלים את המכסה הזו עם כל עצבונך והירונך שכרוך בזה... כשהן ישלימו בילודה את הסך הקדוש של כל הנשמות שצריכות לרדת לעולם... באותו רגע משיח מגיע...

**אז על אותו משקל!!!** כידוע: יעקב אבינו הוא כלל ישראל שמרוכז באדם אחד... יעקב אבינו גם נמצא בתוך גלות!!! ובשביל להשלים את התיקון הוא צריך להעמיד שבעים נפש... שבעים נשמות קדושות שהם כנגד שבעים אומות... ברגע שהוא ישלים את המכסה הזו... באותו רגע מיד עוד יוסף חי... ותחי רוח יעקב אביהם...

---

**טמון כאן הרגש עצום ונורא:** יושבות להן נשות השבטים הצדקניות... משתתפות וכואבות יחד עם יעקב אבינו... אבל הן לא מעיזות לדבר!! לא מעיזות להתערב ולדבר... כי מה אנחנו מבינות... אנחנו נשים פשוטות... מה לנו ולהשגות הנוראות של יעקב אבינו...?? אם יעקב בחיר האבות שדמותו חקוקה במרכבה... אם הוא יושב ובוכה ומתאבל על הגלות... כנראה שיש פה באמת דברים העומדים ברומו של עולם... אז מה אנחנו יכולות לעזור...?? מה יש לנו להועיל...?? אולי נגיד פרקי תהילים... אולי נקבל שבת יותר מוקדם... אבל מה האמת?? האמת היא!!! שאתן!! כן... דווקא אתן!!! ורק אתן!! היחידות שיכולות

לעזור ליעקב אבינו... יעקב אבינו מתעכב אצלכן!!! ומחכה לכן!!!! יעקב אבינו מחכה בסבלנות לשבעים נפש שאתן צריכות להעמיד לכנסת ישראל... המפתחות בידיכן... כל נכד נוסף שאתן מעמידות ליעקב אבינו אנחנו מתקדמים לקראת שבעים נפש שאז תבא הגאולה... מה שראובן לא הצליח להציל... מה ששבטי י-ה בעצמם לא הצליחו למנוע... הרי אתן!! אתן האמהות שתפקידכן להעמיד עוד נשמה קדושה... ועוד נכד ועוד נין לכנסת ישראל... הרי כל נכד נוסף של יעקב אבינו מקדם אותנו לקראת היעד של שבעים נפש שאז תבא הגאולה... **מישהי מעלה על דעתה כזה דבר???**

מישהי מנסות השבטים מעלה על דעתה שיעקב אבינו תלוי בה??  
האם אשתו של יששכר מעלה על דעתה שבארבעה ילדים שהיא ילדה ומגדלת אותם... הרי יעקב אבינו אסיר תודה לה... תודה לך שאת מקרבת את ה"זוחי רוח יעקב אביהם"?  
הכלה הצעירה של אשר... זו שנישאה לבנו הצעיר של אשר... שנקרא בריעה... היא בכלל לא מעיזה להתקרב לדי' אמותיו של זיידע יעקב אבינו!!! היא רואה אותו יושב ובוכה על יוסף... והיא כ"כ רוצה לעזור... כ"כ רוצה לעשות משהו בעניין... זיידע... רק תגיד לי מה... במה אני יכולה להתחזק בשביל למחות את הדמעות שלך?? איזו סגולה לעשות??  
אבל לא!!! גברת בריעה הצעירה... לא תאמיני... את רוצה לעזור ליעקב אבינו??  
זה תלוי בך!!!! יש שתי נשמות קדושות שאת העמדת... חבר ומלכיאלי!!!! שני הפיצקאלאך האלו שאת מגדלת... בהם!!! בהם את מקרבת את הגאולה...  
לפני שילדת אותם... היו ליעקב אבינו כבר ששים ושנים נפש... היו חסרים לו שמונה צאצאים בשביל להשלים לשבעים נפש ואז תבא הגאולה... והנה את הגעת... וילדת את חבר ומלכיאלי וקדמת את יעקב אבינו בעוד שנים... בזכותך יש ליעקב אבינו כבר ששים וארבע צאצאים!! ולא ששים ושנים!! כעת חסר לו רק ששה נינים בשביל התיקון השלם.....

---

ואז לאט לאט משהו מתחיל להתפתח... השבטים נוסעים לראשונה למצרים ופוגשים את יוסף... וכאן העסק מתחיל להתגלגל קדימה... ימים יגידו ויתברר למפרע שהפגישה הזו תביא את הפגישה הבאה בעוד כמה חודשים שאז יוסף מתגלה לאחיו... אז מה קרה בדיוק עכשיו שהעסק התחיל פתאום לזוז?? אתה יודע מה קרה?

כי אתמול היה הברית של הנכד מספר ששים ושבע אצל בנימין!!! ועוד יומיים יהיה בעזה"ש מזל טוב אצל זבולון... וזה כבר יהיה נכד מספר ששים ושמונה... ואם ככה... אנחנו קרובים מתמיד למכסה של שבעים נפש... לכן אפשר כבר להתחיל לקדם הליכים... שברגע שיגיע הצאצא מספר שבעים... הכל כבר יהיה מוכן...

אבל חכה!!! התיקון השלם עדיין מחכה לאשתו של גד... שבעוד שלושה חודשים היא עתידה ללדת את אראלי... שהוא הנכד מספר ששים ותשע של יעקב... האם אותה אם בישראל יודעת להעריך איזה אוצר אסטרטגי היא מחזיקה אצלה?? האם היא מעלה על דעתה שכל התיקון השלם ממתין בכיליון עיניים ללידה שלה??  
אבל עדיין... זה הנכד מספר ששים ותשע... עדיין צריך עוד אחד...

ואז אשתו של קהת נכנסת לתמונה... אצלה זה כבר סיפור ממש טראומתי... כי ממש בימים שסמוך ללידה... בדיוק אז פתאום נפלה פצצה!!!! עוד יוסף חי!!! יוסף שולח עגלות להביא את יעקב... כולם באופן פתאומי תופסים את הרגלים ונוסעים למצרים... כולם מרוגשים עד אימה!!! ואשתו של קהת כעת לפני לידה וגם היא עולה על אחת מהעגלות ומתפללת לה'... אנא... שנספיק להגיע למצרים... שלא אצטרך ללדת חלילה בדרך...

ותכל'ס העגלות ממשיכות ומתקדמות לכיוון מצרים... ומפלס ההתרגשות מטפסת לשיא... עוד כמה רגעים יעקב אבינו אמור להיפגש עם יוסף לאחר 22 שנה... איזה התרגשות!!! חשמל באויר!!! העגלות מתקדמות ואוטוטו המפגש מתרחש...

## ואז לפתע קורה עיכוב מאוד מאוד מעצבן ולא סימפטי!!!

פיקוח נפש... סירנות... אמבולנס דחוף... מה קרה??? יש פה לידה... בדיוק בשערי מצרים... בדיוק פה גברת קהת נזכרה ללדת... בדיוק בזמן הכי תקוע!!! בדיוק כשאנחנו כ"כ רוצים כבר להגיע למצרים... בדיוק כשיוסף כבר עומד שם מרוגש במצרים וכ"כ רוצה לפגוש את אביו... בדיוק כשיעקב אבינו יושב בעגלה ומחכה בכיליון עיניים... איפה יוסף שלי..

בדיוק אז גברת קהת פוקקת את כל התנועה ועוצרת את כל השמחה הגדולה!!! מה קרה??? לידה בשערי מצרים!!! איזה לידה טראומטית... מסתמא אף אחד לא התייחס ליולדת... למי יש ראש להתייחס אליה עכשיו?? מי מוכן עכשיו להפסיד את המעמד המרטיט של המפגש של יעקב ויוסף בשביל לדאוג ליולדת שבדיוק עכשיו נזכרה ללדת... ויושבת לה היולדת עם התינוקת יוכי הקטנה... התינוקת בוכה והיולדת יחד איתה... איזה לידה... בדיוק בזמן הכי לא נכון... אף אחד לא מסתכל עלי... אני רק מטרד כאן... כולם עכשיו נמצאים עם סבא יעקב ויוסף... ולאף אחד אין סבלנות ופניות להתייחס אלי..

**אבל מה האמת??? גברת קהת!!!! לא תאמיני!!!! אבל כולם חיכו רק לך!!!!**

כל התיקון השלם חיכה בקוצר רוח... מתי תיוולד יוכי הקטנה הזו... שהיא היא זו שמשלימה את המספר של שבעים נפש... **יעקב אבינו לא יכול לפגוש את יוסף לפני שיוכבד תיוולד!!!** זה שהלידה הייתה בשערי מצרים... זה לא שהייתה פה לידה במקום הכי תקוע... **בדיוק ההיפך!!!!** זה בסה"כ חסד שאת עשית עם יעקב אבינו... כדי שהוא לא יצטרך להתעכב אפילו רגע אחד!!! שברגע שיוכבד תיוולד הוא מיד יוכל לפגוש את יוסף ולהכריז ה' אלוקינו ה' אחד!! הגיע התיקון השלם...

---

הוורט הזה הוא אמיתי אמיתי!!! על פניו... אם נעבור על פרשות מקץ ויגש... המושכים בחוטים זה יוסף... זה יהודה... הם מנהלים משא ומתן... יש פה את בנימין שצריך להביא אותו... כן גנב את הגביע או שלא גנב... יש פה כל מיני דמויות בתוך הסיפור...

מישהו בפרשה הזו זוכר שאי שם... בארץ ישראל יש כמה אמהות שמעמידות כעת את כנסת ישראל?? מישהו מדבר עליהן? הן בכלל לא נושא... אף אחד לא מזכיר את שמן.

אבל מאחורי הקלעים הכל תלוי בהן!!! והלוח זמנים של הגאולה נמצא בידיהן!!!

ככה זה לדורות!! ר' עזריאל זיע"א תמיד חזר ושינן את זה:

בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים ובזכותן עתידים ליגאל!!!

הנשים מנהלות את כל היידישקייט... מכותיבות את הסדר יום... אבל כל זה מאחורי הקלעים!!!

בשקט... איפה שאף אחד לא רואה... בצניעות... בתוככי הבית, שם הן מעמידות ומגדלות עוד נשמות קדושות... מגדלות את בניו של מקום... ומגישות לקב"ה את הרקע לשוב ולרצות אותנו...

תמיד ר' עזריאל זיע"א תינה והזהיר את נשות ישראל:

תעריכו את עצמכן!! תדעו על איזה שיבר אתן יושבות!! תבינו כמה אתן חלק קריטי בגאולה השלימה... אל תתבלבלו מהשקט התעשייתי שלכן... זה שאת הכל אתן עושה מאחורי הקלעים, זה כי כך זה צריך להיעשות... השליחות שלכן צריכה להיעשות רק מאחורי הקלעים.. אבל זה שזה נעשה מאחורי הקלעים זו לא סתירה שזה ממשיך להיות המנוע העיקרי שבזכותן עתידים ליגאל... אמא שיודעת להעריך עוד נשמה של יהודי... יודעת להעריך מה זה לגדל עוד ילד יהודי... אמא כזו יכולה למחות את דמעותיו של יעקב אבינו...

היא ורק היא יכולה לדחוף את העגלות של יעקב לכיוון הגאולה השלימה במהרה...

אמן.